



Tankar i januari 2022

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det... åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.
Johannesevangeliet kapitel 1 vers 4 och 12

"Hur läser jag min bibel?" skrev min pappa, Assar Nilsson (fd präst och EFS-missionär i Indien), i en bibelmeditation som jag nyligen hittade. Han fortsatte: "Läser jag den som vilken annan historiebok som helst, ja då skall jag inte vänta att få ut mycket ur den.

Bibeln är Guds tilltal till mig. Genom den vill Gud ge mig sina varningar men också sina löften. Såsom Gud handlat med ett gensträvigt Israel, så kommer han att handla med varje annan gensträvig individ och såsom Gud handlar med ett ödmjukt Israel som tillber sin Gud, så handlar han med envar som ödmjukar sig under honom. Låt oss läsa in oss själva i bibeltexterna, det är inte så att vi skulle vara passiva åskådare till Guds försök att utvälja och rädda åt sig ett egendomsfolk. Nej, Gud vill att vi skall spegla oss själva i bibelns händelser."

Ja, hur tänker vi när vi läser bibeln? Tar vi till oss budskapet? Ber vi den Helige Ande om hjälp att förstå det vi läser? Hjälper vi varandra att hitta de löften och varningar som finns i bibeln?

Filippos, efter en ängels tilltal, går till en öde väg, och får möjlighet att förkunna budskapet om Jesus för en etiopisk hovman efter att ha ställt frågan:

Förstår du vad du läser? Apostlagärningarna 8:30

Tänk att EFS grundades 1856, två år innan det så kallade konventikelplakatet upphävdes 1858. Det innebar att man inte fick samlas i privata hem för andakter, "med undantag för husandakter" läser jag i EFS jubileumsbok – I detta tecken. (Intressant läsning. Husandakt innebar morgon-, aftonbön för ett gemensamt hushåll.) Vår frihet idag är fantastisk, vi får samlas så mycket vi vill hos varandra och be, läsa och samtala om bibeln och vår kristna tro. Så låt oss göra det!

Lina Sandell (anställd av EFS 1861-1903) har skrivit många fina sånger. Om man tittar i psalmbokens författarregister kan man se vilka psalmer hon skrivit. En av hennes sånger börjar - "Herre, saml oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din Ande sända och din eld ibland oss tända, mätta ljuvligt de elända, Herre, vid ditt rika bord."
Psalm 81 i den Svenska Psalmboken.

Jag citerar ytterligare en psalm, som finns med i tillägget, nr 722.

"Ge oss än en stund av nåd, o Jesus, när vi samlas i ditt dyra namn. Gör oss stilla, stilla för din Ande, drag oss alla till din öppna famn. Duka än som fordomstid i öknen, för ditt Israel ditt rika bord. Ge åt var och en vad han behöver av det dyra livets ord... låt dina varningar och löften tränga djupt i våra hjärtan ner... Hjälp oss du allt bättre taga vara på de kallelser vi ännu får. Låt det ske, att stunden du nu ger oss för oss djupare i ordet in. Se vi lämnar allt i dina händer, saken, Herre, är ju din."