



## Tankar i januari 2021

*Guds härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.*

Kolosserbrevet 1:11-14

Jag fastnade först för orden *uthålliga och tålmodiga* då jag läste texten ovan. Mina första tankar var dessvärre kopplade till vardagen vi lever i nu, covid-19 och de begränsningar det fört med sig. Jag önskar att vi snart kan träffas på "vanligt sätt" i missionshuset, men det lär nog dröja.

Så jag började läsa texten ifrån Kolosserbrevet från början igen... *Guds härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka...* Tack gode Gud! ...*med glädje...* Läs ovanstående text igen!

*...och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.*

Så underbart att vi får tro och lita på detta!

Veckan som ligger framför oss 18-25 januari är det bönevecka för kristen enhet. Temat är "Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt" hämtat ifrån Johannesevangeliets 15 kapitel.

Sveriges kristna råd har översatt ett svenskt material med böner och reflektioner

<https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/>

Första dagens tema: Kallade av Gud "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er"  
(Johannesevangeliet 15:16a)

Bön: Jesus Kristus, du söker oss, du vill erbjuda oss din vänskap och leda oss till ett mer fullödigt liv. Ge oss tillit att svara på din kallelse så att vi förvandlas och blir vittnesbärare om din omsorg om världen.

Då och då läser jag ett avsnitt i Tomas Sjödins bok *Det är mycket man inte måste*. Överskriften till en text är, "Det är bra som det är", där han berättar om en träff med karmelitmunken Wilfrid Stinissen. - Vårt samtal går inte att i efterhand återge, men mot slutet av dagen frågade jag oroligt om mitt eget andliga liv, det som jag inte tyckte fick någon tid att utvecklas och fördjupas i en tillvaro med familj, jobb, förpliktelser och ytterst lite tid för stillhet. Jag bad honom om råd. "Hur ska jag göra?" Han tittade länge på mig. Sedan tittade han bort en stund och till sist sa han: "Jag tror Gud ser på dig och säger: 'Det är bra som det är.'" (lång tystnad)... "Men du ska veta att du alltid är välkommen att bli mer närvarande hos Gud." ... Den inre stressen, tvånget att ständigt utvecklas är det andliga livets fiende. Tron är en kärlek och kärlek kan aldrig piskas fram. Däremot rör man sig, utan att någon ens behöver be en om det, gärna i riktning mot den man känner sig älskad av. ... Att Gud älskar oss i befintligt skick. Det har hela Sveriges karmelitmunk lärt mig.

Du är älskad.