



Oktober 2021

Kära vänner, vi har i kalendern hunnit till Tacksägelsedagen. Hösten är här och det finns fortfarande gott om svamp i skogen. Vi har fått ett brev från vår internationelle missionssekreterare, Erik Johansson.

Guds rike växer

Hösten är här och vi gläds över årets skörd. Förutom skörden från åkrar och ängar är det många som just nu tacksamt samlar in äpplen, plommon och päron från träden, gurkor, kål och lök från trädgårdsland och växthus och dessutom allt annat som växer i rabatter och balkonger.

Också i Guds rike växer det. Skörden ser olika ut på olika platser, beroende på jordmån, bevattning, näring och väderlek. Ibland kan även de minsta frukterna vara nog så efterlängtade som de stora, just för att vi vet att de växt på karg och ogästvänlig mark.

Jesus påminner oss om att det är arbetare som behövs till skörden. Många arbetare.

EFS står i ett fantastiskt skördearbete där vi får ta emot de underbart rika gåvor som Gud låtit växa i sin trädgård. På en del håll kommer människor till tro i tusental, medan det på andra platser handlar om enstaka trevande och längtande människor med en späd trons planta.

Oavsett vilket är det ett resultat av Guds andliga odling, som vi får förtroendet att samla in.

Och i det arbetet behövs fler, både i det praktiska arbetet och i att ge, så att andra kan arbeta.

Dina gåvor ger EFS möjlighet att finnas med både där väckelsen är stark och yvig likaväl som där kristna förföljs för sin tro. Tack vare mångas gåvor kan vi tillsammans hösta in skörden till Guds rike!

Så långt Eriks ord.

Temat för tacksägelsedagen är Lovsång – Tacka och lova Herren! Tacksamma människor är lyckliga, mår bra och sover bättre än andra, hörde jag i dagens predikan. I Psaltaren hittar vi många psalmer med både tack och lov. Vilken psalm är din favorit? Kanske har du olika bibelord som du läser beroende på din livssituation? Kanske är du inne i en period när du inte hinner läsa Bibeln eller tycker att det inte känns viktigt? Men precis som jorden behöver näring för att ge skörd, behöver vår tro det också, se ovan det Erik skrivit "Guds andliga odling". Jag tänker att det är bra att hitta ett sätt som passar in i livspusslet. Vi kan hjälpa varandra. Du kanske kan fråga någon som är medlem i föreningen eller någon annan du känner, om ni kan hjälpa och stötta varandra i trosvandringen. Har du något förslag på något vi kan ha med i vår förenings program?

På söndagarna läses ofta tre bibeltexter i gudstjänsterna men det finns också alltid en psaltarpsalm med som bara läses ibland. Tänk om vi hade hittat noter tillsammans med texterna, så vi hade kunnat sjunga dem så som de sjöngs när de skrevs! Sång och musik betyder mycket för många, kanske det var likadant då? Kanske därför första psalmen handlar om Sann lycka och den sista om att Lova Herren!

bolinelna@gmail.com

076 102 46 42